



## **Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019**

Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge afdelinger er indrettet til åbne biblioteker. Udover biblioteksfunktionen rummer Sorø Bibliotek også et Bykontor, der vejleder og hjælper lokale borgere og turister. Sorø Bibliotek er desuden initiativtager og tovholder til flere større events i kommunen.

Sorø Bibliotek har dagligt kontakt med mange af kommunens borgere gennem den brede vifte af tilbud, oplevelser og undervisning, som er en del af bibliotekets virke. Det gør det til en af kommunens førende kulturinstitutioner, og et vigtigt aktiv for Sorø Kommune. For at fastholde sin position som en af kommunens mest besøgte kulturinstitutioner, er det vigtigt at udvikle bibliotekstilbuddet, så det imødekommer brugernes behov og de generelle udviklingstendenser i samfundet.

En undersøgelse foretaget af Danmarks Biblioteksforening viser, at et godt bibliotekstilbud har stor betydning for hvor tilflyttere vælger at bosætte sig. Sorø Bibliotek kan derfor med fordel understøtte den generelle bosætningsindsats i kommunen og skabe kulturel sammenhængskraft.

## **Nationale udviklingstendenser**

Folkebibliotekerne i Danmark står overfor en udvikling, hvor den traditionelle opgave med at fremme oplysning og uddannelse ved at udlåne og formidle materialer, foregår på stadigt flere platforme og afløses af flere og andre opgaver. Biblioteket som et møde- og samlingssted spiller en stadig større rolle, og det forventes i højere grad, at institutionen understøtter brugerstyrede aktiviteter og involverer sig i nye og anderledes samarbejder. Biblioteket er blevet et uformelt mødested – et kulturhus, hvor man kan opsøge viden, lade sig inspirere og deltage i aktiviteter af forskellig art.

Den traditionelle kerneydelse at "fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet" som det fremgår af Biblioteksloven gælder stadig, men rammerne ændrer sig. Der er et stadig større fokus på digitale platforme og på at imødekomme den enkeltes behov.

Også bibliotekets rolle som dannelseinstitution er under forandring. Biblioteket skal ikke blot formidle og understøtte den kulturelle udvikling i samfundet generelt, men i højere grad også understøtte den enkeltes eget dannelsesprojekt, så borgerne bliver rustet til at navigere i en verden, der bliver mere og mere kompleks.

Men netop bibliotekets særlige kobling mellem viden, kunst og et uformelt læringsmiljø, gør det til en vigtig medspiller i dannelsesopgaven både samfundsmæssigt som hos den enkelte borger.

### **Kulturstyrelsens strategiske pejlemærker**

For at imødekomme udviklingen formulerede Kulturstyrelsen i 2015 en række strategiske pejlemærker inden for folkebibliotekernes 5 kerneopgaver:

- Formidle og stille viden og information til rådighed
- Fremme læring
- Fremme litteratur og læsning
- Fremme kulturelle aktiviteter
- Facilitere debat og møder mellem mennesker

Pejlemærkerne understøtter og udbygger kerneopgaverne og angiver en retning for hvordan folkebibliotekerne kan udvikle bibliotekstilbuddet så det er tidsvarende og matcher udviklingen i samfundet.

### **Lokale strategier i Sorø Kommune**

Biblioteksstrategien for Sorø Bibliotek tager højde for de nationale udviklingstendenser og pejlemærker, som er beskrevet ovenfor. Samtidig læner strategien sig op ad Sorø Kommunes Visions- og planstrategi 2018 og Sorø Kommunes Kultur og Fritidspolitik 2017-2018. Strategien indskrives sig derved i en lokal strategisk sammenhæng, der skal fremme kommunens udviklingspotentiale.

### **Sorø Kommunes Visions- og planstrategi 2018**

Sorø Kommunes Visions- og planstrategi 2018. Plads til børn og hele familien – sætter rammerne for kommunens overordnede udvikling. Særligt i de temaer, der omhandler fremragende opvækstmiljøer (Tema 2) samt styrket omdømme – oplevelser i natur,

kultur og historie (Tema 3), bidrager biblioteksstrategien med at opfylde nogle af målsætningerne.

### **Kultur og Fritidspolitik 2017-2018**

I Sorø Kommunes Kultur og Fritidspolitik 2017-2018 spiller Sorø Bibliotek en afgørende rolle under politikens Tema 3: Samskabelse – inspirerende rammer og indhold. Her er biblioteket beskrevet på følgende måde:

Det er ikke uden grund, at Biblioteket er en af de mest velbesøgte kulturinstitutioner i kommunen. Bibliotekets tilbud appellerer til mange forskellige brugersegmenter og understøtter borgernes interesser og projekter gennem de forskellige livsfaser.

Biblioteket er samtidig stedet, hvor borgerne kan mødes i uforpligtende og uformelle rammer. Alle har samme status og adgang til bibliotekets rum, og kan komme der, når det passer dem allerbedst. De kan være sammen om en fælles aktivitet, eller blot opholde sig i samme rum, fordybet i egne interesser.

Biblioteket som et møde- og samlingssted spiller en stadig større rolle, og det forventes i højere grad, at institutionen understøtter brugerstyrede aktiviteter og involverer sig i nye og anderledes samarbejder. Bibliotekets store kontaktflade gør det derfor til en oplagt samarbejdspartner, når vi taler samskabelse.

Den tilhørende målsætning for området lyder:

- Vi ønsker at understøtte Bibliotekets rolle som et attraktivt mødested, der danner ramme om "hverdagskulturen" og hvor borgerne i højere grad er medskabere af de kulturelle aktiviteter. Det vil vi gøre ved:
  - at stille bibliotekets faciliteter til rådighed for borgernes egne initiativer fx foredrag, teater, mødeaktiviteter og andet.

### **Proces**

Arbejdet med at formulere en udviklingsstrategi for Sorø Bibliotek har fundet sted i dialog mellem bibliotek og Kultur og Fritidsudvalg. Medarbejdere og politikere er kommet med input og deltaget i en fælles workshop med henblik på at indkredse bibliotekets særkende og udviklingspotentiale.

Processen er mundet ud i tre pejlemærker, der skal danne grundlaget for bibliotekets udvikling i de kommende år. Pejlemærkerne tager udgangspunkt i lokale forhold og de nationale udviklingstendenser, som præger folkebibliotekerne i disse år.

## **Sorø Biblioteks tre pejlemærker**

Sorø Bibliotek skal være en aktiv medspiller i borgernes liv. Det skal være rammen om hverdagskulturen, hvad enten man har brug for at opsøge viden, lyst til at læse, få kulturelle oplevelser eller bare vil have et sted at mødes. Biblioteket sætter scenen og formidler kultur til borgerne, men opfordrer også borgerne til selv at indtage scenen, og fylde huset med aktiviteter, der giver mening for dem. Biblioteket er med andre ord kommunens kulturelle forsamlingshus med højt til loftet og lige adgang for alle.

I de kommende år vil nedenstående tre pejlemærker være omdrejningspunktet i Sorø Biblioteks udvikling.

### **1: Borgernes hus – det fordomsfrie mødested**

Biblioteket er det fordomsfrie, empatiske og uformelle mødested. Biblioteket understøtter hverdagskulturen og giver borgerne mulighed for at mødes, dyrke fælles interesser og aktiviteter i imødekomende omgivelser. Det er stedet, hvor borgere fra alle samfundslag og med forskellige holdninger kan mødes i uforpligtende rammer.

#### **Det betyder konkret at:**

- Biblioteket fungerer som et moderne forsamlingshus, hvor borgerne mødes og har mulighed for at opsøge viden, få kulturelle oplevelser eller etablere netværk. Alle borgere har lige adgang til bibliotekets faciliteter og tilbud – og i mange af døgnets timer.
- Biblioteket indtager rollen som vært, er inkluderende og faciliterer borgernes egne aktiviteter i huset - eks. strikke- eller lytteklubber, læsekredse, studiegrupper eller andre, der har lyst til at mødes og dyrke en fælles interesse i bibliotekets omgivelser. Det er borgernes egne kreative ideer, der er drivkraften i initiativerne, og biblioteket, der stiller faciliteterne til rådighed.
- Biblioteket understøtter det uformelle møde mellem borgerne, og er indrettet så det indbyder til ophold, læring og fordybelse – også uden for den betjente åbningstid.

### **2: Den attraktive samarbejdspartner**

Biblioteket er den attraktive samarbejdspartner, der samarbejder på mange niveauer og med mange forskellige interessenter. Biblioteket er en aktiv medspiller, der åbner op for nye samarbejder – i biblioteksrummet og i lokalsamfundet. Biblioteket fremmer

sammenhængskraften og er en god samarbejdspartner for andre kulturinstitutioner, foreninger, frivillige og private aktører.

**Det betyder konkret at:**

- Biblioteket er åben overfor nye samarbejder og involverer sig i projekter og initiativer – både inden for egne rammer og i det omgivende samfund. Biblioteket stiller viden og informationer til rådighed for andres projekter og kan i kraft af sin brede brugerflade understøtte initiativer, der er målrettet specifikke målgrupper.
- Biblioteket involverer sig både i større events og mindre projekter. Biblioteket kan både være initiativtager eller fungere som bindeled mellem borgere, foreninger og offentlige institutioner.
- Biblioteket er med sin alsidighed og store kontaktflade en naturlig samarbejdspartner, når borgere og kommune i fællesskab skaber projekter og løser opgaver, der er til glæde for lokalsamfundet.

### **3: Fokus på dannelse, kultur og medborgerskab**

Biblioteket er en aktiv kulturinstitution, der skaber og tilbyder kulturelle oplevelser, der giver indsigt og udsyn. Biblioteket er den faste følgesvend gennem de skiftende livsfaser – det er her, man opsøger viden, får ny inspiration og skaber grundlaget for det aktive medborgerskab. Biblioteket fremmer den almene dannelse gennem undervisning, oplevelser og læring og ruste borgerne til at færdes og navigere i den digitale verden.

**Det betyder konkret at:**

- Biblioteket formidler kulturelle oplevelser til borgere i alle aldre. Børneteater, sansedstillinger, foredrag, forfatterarrangementer, større events og mindre arrangementer. Biblioteket tilbyder kulturelle oplevelser i et åbent, uformelt miljø, hvor der er plads til leg og læring, og skaber gode vilkår for den enkeltes almene dannelse.
- Biblioteket har fokus på initiativer, der fremmer interessen for litteratur og læsning hos børn, unge og voksne - eksempelvis bogklubber for børn og læsekredse for voksne.
- Biblioteket arrangerer anderledes litteraturoplevelser, der rækker ud over det traditionelle biblioteksrum, og retter sig både mod erfarne litteraturskere og andre målgrupper, der har andre forudsætninger for at møde litteraturen.

- Biblioteket understøtter det aktive medborgerskab gennem arrangementer med fokus på demokrati og debat.

### **Kommunikationsplan og kompetenceudvikling**

En strategi kan sjældent stå alene. Derfor bliver der i tæt forening med strategien formuleret en kommunikationsplan, der skal formidle indhold og udvikling. Samtidig bliver der kigget på medarbejdernes kompetenceudvikling, så deres aktuelle kompetencer matcher den udviklingsopgave, som biblioteket står overfor.